

# Marcos en Mariska

NIEUWS



## **Nieuwsbrief van Marcos en Mariska Costa-Vos die voor JmeO werken in Sangalkam, Senegal**

### **Beste gemeenteleden, familie en vrienden,**

Het is alweer oktober en in Nederland is de herfst alweer begonnen. Hier helaas nog niet. De regentijd is voorbij en dat betekent dat het nu heel heet is zonder de afkoeling van de regenbuien van de afgelopen maanden. Vol verlangen kijken we uit naar de tijd dat het koeler gaat worden. Eind november wordt het volgens de mensen hier koud. Ik heb daar wel zin in. Elke dag 30-35 graden is echt te heet om te functioneren. Helemaal zonder ventilator of airco.

We zijn nu alweer 8 maanden in Senegal en de tijd vliegt voorbij. De dagelijkse dingen vragen zoveel tijd en daardoor blijft er weinig tijd over lijkt het wel. We zijn sinds een maand verhuisd naar een groter huis en dat is fijn vooral voor de kinderen die nu meer ruimte hebben om te spelen. Hadassa wil niet meer terugverhuizen, ze heeft nu een eigen slaapkamer, dat is wel fijn, nu hoeft ze niet meer in de woonkamer te slapen. Het nadeel van het hele grote huis is dat het veel werk is om schoon te houden, te bedenken dat we midden in het zand wonen en de kinderen iedere dag kilo's zand meenemen naar binnen. We vegen dus heel wat af. Het komende jaar kunnen we hier blijven wonen omdat de bewoners voor een jaar op verlof zijn en als ze dan terug komen dan zouden we ons eigen huis gebouwd moeten hebben.

### **Project Hoop,**

dat is de naam van het voetbalproject van Marcos. Sinds een paar weken voetbalt hij elke woensdagmiddag met de jongens uit het naastgelegen dorp Gorom 1. Hierdoor krijgt hij een goed contact met de jongens en als we door het dorp rijden dan wordt Marcos zijn naam ook regelmatig geroepen. Het is fijn dat



er in ieder geval op kleine schaal begonnen is met het project. We merken dat een project beginnen hier niet zonder tegenstand gaat. De medewerker waar Marcos mee was

begonnen te werken heeft de basis inmiddels verlaten en is met een kerk uit een naastgelegen dorp gaan werken. Helaas wilde hij het project niet loslaten en sprak hij kwaad over Marcos. Het is lastig om onze weg te vinden in deze nieuwe cultuur en te proberen samen te werken in een land waar zo veel verdeeldheid is. We willen nu proberen om op de basis een stuk grond klaar te maken voor een voetbalveld en daar beginnen met de trainingen. We willen uw/jullie gebed vragen om alle tegenstand te overwinnen. Het is de eerste keer dat er in dit dorp een project voor kinderen opgezet wordt. De bevolking in de dorp behoort tot een stam van de Wolof waaronder zeer weinig christenen zijn. In ons dorp is ook geen kerk of andere organisatie aan het werk. Dat maakt dat het dorp erg gesloten is.

### **Kliniek Keru Yiw, huis van Heiligheid**

Bij ons op de basis hebben we een kliniek waar elke dag zo'n 50 tot wel meer dan 100 mensen om hulp komen vragen. Er werken twee



verpleegkundigen en een assistent-verpleegkundige. Er is ook een apotheek bij waar de mensen tegen inkoopprijs de voorgeschreven medicijnen kunnen kopen. Het is een mooi project waarmee erg veel mensen elke dag geholpen worden. Ook is het een manier om zo te getuigen over Jezus.

Op dit moment doe ik de financiële administratie van de kliniek, waardoor ik er veel meer bij betrokken ben. Het is een zelfvoorzienend project binnen de basis en mooi om te zien dat het zo goed werkt en zoveel mensen helpt.

Naast de financiële administratie van de kliniek, doe ik nu ook de financiële administratie van de basis. Ik heb er voor gekozen om op dit moment op deze manier de basis te dienen omdat ik zo thuis kan werken en voor de kinderen kan zorgen, het meeste werk doe ik nu 's avonds en als er af en toe even een rustig moment is in huis.

## Onze familie

Als familie beginnen we steeds meer te wennen en onze weg te vinden. We redden ons met het Frans, wat nog niet wil zeggen dat we het vloeiend spreken. Er moet nog heel wat gestudeerd worden. Sinds augustus hebben we een auto te leen van vrienden van ons die op verlof in Brazilië zijn, we zijn hier heel erg blij mee en het bevordert onze zelfredzaamheid. Ook geeft het ons de mogelijkheid dat Hadassa naar school kan.

Sinds begin deze maand gaat ze naar een kleine pre-school van de canadese zending. Het is in een nabijgelegen dorp op 4 kilometer afstand. Er loopt een hobbelige zandweg van de basis naar dat dorp. Er rijdt helaas geen publiek transport en de meeste mensen lopen of proberen te liften als ze daar heen gaan. Helaas rijden er niet veel auto's over de weg. Zonder auto is het voor ons onmogelijk dat Hadassa naar school gaat. We willen dan ook gebed vragen voor een auto voor ons.

We zijn al een poos aan het sparen maar auto's zijn hier duur omdat ze allemaal ingevoerd worden uit europa. We hebben nu de mogelijkheid om de leenauto die we nu hebben te kopen voor ongeveer 8000 euro. De helft van het bedrag hebben we dit jaar bij elkaar gespaard en nu hebben we nog 4000 euro nodig. Als u ons eenmalig wilt zegenen met een gift o.v.v. auto dan zijn we daar erg blij mee.



Hadassa heeft de laatste tijd wat huidproblemen gehad. Volgens de experts hier komt dat vooral door de regentijd, ze had eerst 3 maden in haar been, toen we dat achter de rug hadden kreeg ze opeens blaasjes die grote blaren werden. Na een aantal verpleegkundigen en dokters te hebben bezocht en na een antibioticakuur die niet aansloeg hebben we nu hopelijk

het goede medicijn gevonden en beginnen de blaren nu te genezen. Ook Ruben heeft er last van gekregen maar ook dat wordt nu beter. Verder gaat het goed met Ruben, hij rent inmiddels op de basis rond en houdt van eten. Alles wat je hem voorzet gaat erin. Zelfs het zogenaamde eten dat Hadassa in haar keukentje maakt, eet hij met smaak op.

Blijf bidden voor bescherming over onze gezondheid, speciaal voor de kinderen en voor doorzettingsvermogen. Alles gaat hier erg langzaam en moeizaam.

Om een voorbeeld te geven, toen we hier in 2009 voor het eerst kwamen, stond er een rond half afgemaakt bouwsel op het terrein, dat zou de eetzaal moeten worden. Toen we in 2011 kwamen, stond het er nog net zo, en nu in juli 2013 was er een gift om een dak op het bouwsel te zetten. Er is toen mee begonnen, de pilaren werden afgebroken

## Gebedspunten

- Dank God dat Marcos kon beginnen met het voetbalproject en bid voor voortgang
- Bid voor de gezondheid van Ruben en Hadassa en van ons
- Dank God voor de auto die we mogen lenen en bid voor financiën om hem te kunnen kopen
- Bid voor doorzettingsvermogen bij alles wat we doen.

en opnieuw opgebouwd want die waren niet goed meer, toen werd er hout gekocht en dakpannen. Het hout werd er vrij snel opgezet en er werd begonnen met het leggen van de pannen. Met mijn Nederlandse inzicht dacht ik dat dat met 2 dagen wel klaar zou zijn.....dat was begin augustus....Toen bleek dat de pannen erg zwaar waren en het hout doorboog, het werk werd stilgelegd, er werd nagedacht en besloten een pilaar in het midden te maken. Het hout werd er weer afgehaald de weken

gingen voorbij, de pilaar werd gemaakt, en het hout werd er weer opgezet. Nieuw hout werd gekocht om alles steviger te maken en nu, begin oktober zijn ze de pannen weer aan het leggen. Het lijkt er op dat het nu wel stevig genoeg is. We hopen en bidden dat dit werk eindelijk afgerond mag worden. Dit is één van de voorbeelden uit het leven hier, de meeste dingen duren lang, erg lang en de weken vliegen voorbij.....



Dakpannen sjouwen

## Waterproject

Nog even kort over het waterproject, de watertoren is eindelijk klaar en alle huizen hebben nu stromend water, nog niet in overvloed en de hele dag maar het begin is er. Er is nu alleen een probleem met de put, daar is een gat in geslagen door de kracht van het water en dat moet gerepareerd worden. Dat kost ongeveer 1700 euro. Bid hiervoor.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor gebeds- en financiële steun. Zonder dit kunnen we ons werk niet doen. Bedankt!

Vriendelijke groeten,  
Marcos, Mariska,  
Hadassa en Ruben

## Colofon

### Adres:

Marcos en Mariska Costa-Vos  
JEM Sangalkam  
B.P.5738  
Dakar FANN  
Senegal

Mobielnr. 00221-780135871

### Thuisfrontcommissie

Voorzitter	vacature
Secretaresse	Carien Boerman
Penningmeester	vacature
Gebed	Hèlen Jeras

### contactpersoon:

Carien Boerman  
Beethovenlaan 235  
8031 CB Zwolle  
038-4224661  
Email: boermanteekens@gmail.com

### Aftrekbare giften:

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81  
t.n.v. Stichting Costa Helpt

### Email en website:

[mariskavos77@hotmail.com](mailto:mariskavos77@hotmail.com)  
[marcosjocumbh@hotmail.com](mailto:marcosjocumbh@hotmail.com)  
[www.mariskavos.waarbenijj.nu](http://www.mariskavos.waarbenijj.nu)  
[www.jemsangalkam.com](http://www.jemsangalkam.com)