

Marcos en Mariska

NIEUWS



Nieuwsbrief van Marcos en Mariska Costa-Vos die voor JmeO werken in Sangalkam, Senegal

Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Allereerst wensen we iedereen Gods zegen en zijn nabijheid toe voor het nieuwe jaar.

We zijn zelf ook erg benieuwd wat het nieuwe jaar ons gaat brengen en terugkijkend op het afgelopen jaar zien we Gods zegen en bescherming over ons.

Op dit moment zijn we precies een jaar in Senegal. Een jaar dat om is gevlogen maar waarin ook veel gebeurd is. De eerste maanden waren moeilijk en vol van praktisch werk op de basis en een voetbalproject leek erg ver weg. Maar halverwege het jaar begonnen deuren zich te openen en projecten vorm te krijgen. Daarover later meer in deze nieuwsbrief. Verder een dag uit ons dagelijkse leven hier, en over de DTS die nu begonnen is.

Een hele gewone woensdag..

Heel vroeg, het is nog donker en koud, stapt Marcos het bed uit. 6.25 uur. Om half zeven begint de intersessie, een uur van gebed met de staf van de basis en de studenten van de DTS. Ik draai me nog even om en hoop dat de kinderen nog even doorslapen en niet wakker worden van de stoelen in het leslokaal dat aan ons huis grenst. Rond 7 uur worden de kinderen wakker en staan we op. Marcos komt om 7.30 uur weer thuis en haalt brood en zet koffie. Ik kleed de kinderen aan en maak snel de bedden op. Dan eten we samen. Daarna snel de ontbijtboel opruimen, afwassen, vegen, en de veranda klaarmaken voor de crèche die om 9 uur begint. Om 9 uur komt Ethan, het zoontje van de plaatsvervangende leiders van de basis. Melanie komt ook en de crèche begint. Hadassa en Ruben gaan er allebei heen. Doordat ik Melanie aan het trainen ben om onze crèche te gaan leiden, ben ik er gedeeltelijk bij en volg ik het gedeeltelijk op afstand. Marcos is intussen aan het werk gegaan. De varkens voeren en het hok uitmesten, de ezels water geven, en andere praktische dagelijkse taken. En daarna gaat hij verder met het verven en repareren van de muskietennetten voor de ramen van de huizen. Onderhoudswerk is er altijd. Ik probeer iets aan de financiële administratie van de basis te doen, doe de was en spring bij op de crèche waar nodig. Ook bereid ik

snel de activiteit voor die de kinderen na het drinken gaan doen. Samen met de kinderen en Melanie doe ik later de activiteit, verven, plakken, knippen etc. Om 12 uur is de crèche afgelopen. Melanie gaat naar huis, de kinderen mogen even een filmpje kijken en ik ga snel de was ophangen. Dan om 12.30 uur komt Marcos thuis en ik neem de kinderen alvast mee naar de eetzaal waar ze altijd vooruit eten. Om 13 uur eet iedereen van de basis, gezamenlijk, aan grote schalen en dat is niet zo handig met kinderen. Rond 13.30 uur komen we weer thuis en hebben we even rust. Marcos houdt siësta, de kinderen willen niet slapen en kijken nog even filmpje en ik ga ook eindelijk even zitten. Ik heb nu ook tijd om even wat aan de schoonmaak van het huis te doen. Om

16 uur vertrekt Marcos met ballen, hesjes etc. naar het voetbalveld. De training gaat beginnen tot 18 uur. Ik drink wat met de kinderen, we spelen en gaan later naar buiten. We lopen via het voetbalveld naar de keuken waar de kinderen onder een mangoboompje spelen, hun huis, auto, vliegtuig en wat ze ook maar spelen. De creativiteit is groot. Ik wacht tot het avondeten klaar is en dan nemen we het mee en gaan naar huis. Het is al



18 uur. Thuis eten we, de kinderen gaan in bad waar we al het zand afschrobben en dan naar bed. Dan kook ik ook een keteltje water en neem een warme bucketshower.

Daarna is het tijd voor een kopje koffie, ik controleer de administratie van de kliniek van die dag, tel het geld en dan ben ik klaar.

20.30 uur, ik houd stille tijd daarna nog even de mail lezen en facebook checken, nog even zitten en om 22 uur slapen.



Project Hoop,

Het project is nu echt begonnen. Eind november hebben we besloten om een stuk terrein op de basis af te graven en klaar te maken als voetbalveld. Het voetballen in het dorp was lastig

omdat de kleintjes altijd weggestuurd werden als de groten wilden spelen. Nu is Marcos de baas en kan hij het werk organiseren. We hebben doelen laten maken en zelf geplaatst en op 7 december afgelopen jaar was het zover en werd er voor het eerst gevoetbald! Nu trainen de jongens van 8-11 jaar op donderdagmiddag en zaterdagmorgen en de jongens van 12-14 jaar op woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Afgelopen zaterdag was hun eerste wedstrijd tegen een team uit Dakar. Ze hebben verloren maar dat was te verwachten, het andere team traint al 3 jaar! Het was wel een mooie gebeurtenis.



Preschool project

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat Hadassa naar school ging. Dat is inmiddels oud nieuws, Hadassa is schoolverlater geworden. Het ging niet goed met Hadassa op school, ze wilde er niet meer alleen blijven. We hebben van alles geprobeerd maar niets werkte. In de tijd die ik bij haar bleef deed ze wel mee en kon ik observeren hoe het ging op school. Op de school werd alleen maar Wolof gesproken, en de juf sprak alleen Frans als ze tegen Hadassa sprak. Zo kreeg Hadassa niks mee van wat de juf vertelde en ging ze andere dingen doen wat natuurlijk niet mocht. Ook maakten de andere kinderen geen contact met haar. Uiteindelijk na een week proberen, hebben we besloten om haar eerst maar even thuis te houden.

Intussen spraken we in het team over de mogelijkheid om een school te beginnen. Dat is al heel lang een doel van de basis. Een regionale leider die op bezoek kwam, moedigde ons aan om een school te gaan beginnen. Ik heb toen besloten om te beginnen met een crèche, allereerst voor de kinderen van de

Met kerst mochten we cadeaus uitdelen die we hadden gekregen. Ook vertelde de leider van de basis heel kort in de taal van de jongens, het Wolof, over het Grote Cadeau dat we hebben gekregen met Kerst en wat we vieren.

basis en dan uitgroeien tot...? We zochten iemand om de kliniek 's middags schoon te maken en het meisje dat voor deze vacature kwam, hebben we ook uitgedaagd om mee te werken aan de crèche. Dat vonden we als team wel erg spannend omdat



het toch om onze kinderen gaat, maar na verschillende keren samen er over te hebben gebeden als team kregen we wel erg deze richting aangewezen. Het meisje nam de uitdaging aan en

Gebedspunten

- Dank God voor het voetbalveld en het project en bid voor voortgang
- Bid voor de gezondheid van Ruben en Hadassa en van ons
- Bid God voor zegen en leiding over het schoolproject.
- Bid voor Gods leiding en zegen in het bouwproject van ons huis.
- Bid voor doorzettingsvermogen bij alles wat we doen.

inmiddels werkt ze alweer bijna twee maanden op de crèche. Het gaat erg goed en de kinderen gaan met plezier naar de school van Melanie. Voor mij is het even terug in de tijd, ik denk vaak terug aan de tijd dat ik de crèche op het asielzoekerscentrum leidde en die ervaring komt me nu goed van pas.

DTS

Op dit moment draait er bij ons op de basis weer een Discipelschap training school. Er zijn 8 studenten, allemaal jongens, en twee stafleden. Dat is een beetje weinig maar we hebben niet meer staf hier op de basis helaas. Maar op die manier worden we wel allemaal ingeschakeld om mee te helpen. Marcos is verantwoordelijk voor de sport. Elke dinsdagmiddag hebben ze een uur sport. En omdat het alleen maar jongens zijn, wordt er natuurlijk gevoetbald. Het voetbalveld komt nu ook goed van pas. En ik mag straks les gaan geven in de DTS.

Dan nog heel kort over ons al familie. We zijn vooral erg druk merk ik. Gelukkig goed gezond dat wel. En we denken na over het bouwen van een huis. In augustus komen de leiders van de basis weer terug en dan moeten we dit huis uit. Er komen ook twee families uit Frankrijk hier op de basis wonen, een in februari en een in september, daar zijn we heel blij mee maar dan zijn wel alle huizen bezet. We moeten dus bouwen op de basis. Dat is een grote uitdaging omdat alles, echt alles, hier erg duur is, duurder dan in Nederland, omdat alles hier ingevoerd wordt, behalve zand. Willen jullie hiervoor bidden?

Tot slot willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor gebeds- en financiële steun. Het steunt en bemoedigt ons om door te gaan.

Vriendelijke groeten,
Marcos, Mariska,
Hadassa en Ruben

Colofon

Adres:

Marcos en Mariska Costa-Vos
JEM Sangalkam
B.P.5738
Dakar FANN
Senegal

Mobielnr. 00221-780135871

Thuisfrontcommissie

Voorzitter	vacature
Secretaresse	Carien Boerman
Penningmeester	vacature
Gebed	Hèlen Jeras

contactpersoon:

Carien Boerman
Beethovenlaan 235
8031 CB Zwolle
038-4224661
Email: boermanteekens@gmail.com

Aftrekbare giften:

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt

Email en website:

mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenijj.nu
www.jemsangalkam.com