



BESTE GEMEENTELEDEN, FAMILIE EN VRIENDEN,

HERFST HERFST WAT HEB JE TE KOOP...

Met Ruben zing ik het liedje op school, in het Nederlands..want het is herfst. Hoog tijd voor een nieuwsbrief. Er is erg veel gebeurd de afgelopen zomermaanden, veel veranderingen ook, wat betreft de het schoolproject, ons huis en ook in onze persoonlijke situatie. Daarover willen we jullie op de hoogte brengen in deze nieuwsbrief.

ZOMERVAKANTIE

Deze week zijn eindelijk de scholen weer begonnen en is er aan een hele lange zomervakantie van 3 maanden een einde gekomen. De zomervakantie begon in juli met een muziekkamp hier op de basis. Tijdens dit kamp worden er jongeren uit de kerken van Senegal uitgenodigd om hier gedurende 2 weken een instrument te leren spelen. Dit jaar was er ook een workshop van 1 dag van een in Senegal bekende gospelzanger. Tijdens deze dag leerden de jongeren zelf een liedje schrijven en dat leverde hele mooie songs op.



Drie van onze jongens van het voetbalproject mochten deelnemen aan het kamp. Erg bijzonder was vooral dat een van de jongens, een moslimjongen, toestemming kreeg van zijn vader om deel te nemen. Helaas kon hij het kamp niet afmaken. Na 10 dagen werd hij teruggeroepen door zijn broer, omdat hij moest werken in de mango-oogst. De andere twee jongens zijn katholiek en mochten wel tot het eind blijven. Ze vonden het zo leuk dat er bij het afscheid aan het eind van het kamp wel een traantje werd gelaten.



MANGO-OOGST!

Misschien heb je deze zomer wel mango's gegeten. Van die lekkere grote sappige mango's! Bij de Jumbo lagen ze in ieder geval in de schappen heb ik gehoord. Mango's uit Mali en misschien ook wel uit Senegal. We wonen midden in een gebied met heel veel mango plantages. En heel veel van deze mango's worden geëxporteerd.

Tijdens de zomervakantie kwamen er opeens geen oudere jongens meer naar de voetbaltrainingen. Daar maakte Marcos zich best wel een beetje

zorgen om omdat niemand kwam vertellen waarom hij niet meer kwam. Totdat we er achter kwamen dat ze allemaal in de mango-oogst aan het werk waren. Dat verdiende goed, wel 3 euro! per dag. Maar dan werk je wel van 9 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds.



Marcos heeft de trainingen van de oudste jongens stopgezet tot na de oogst en nu, nu de scholen weer begonnen zijn, komen de jongens ook weer trainen gelukkig. En ook nemen ze de resten van de mango-oogst mee. Emmers vol mango's hebben we al van ze gehad. Een aantal vaders heeft een mangoplantage en wat er nog aan de bomen hangt, krijgen we nu, heerlijk!!!

VERANDERINGEN

Ik schreef het al aan het begin van deze nieuwsbrief, er is veel gebeurd en veranderd de afgelopen maanden. Allereerst zijn onze basisleiders eind augustus verhuisd naar Dakar. Om daar voor JmeO te gaan werken en een opleiding te volgen. Het leiderschap is teruggedaan naar de oude basisleiders, die hadden twee jaar geleden het leiderschap overgedragen en zijn ook de nationale leiders van JmeO Senegal. Ze wonen nog steeds op de basis en hebben het leiderschap weer teruggenomen. Veel veranderingen van de afgelopen twee jaar zijn teruggedraaid en dat is niet altijd makkelijk voor ons.

Wat wel een leuke bijkomstigheid is, is dat er ook een echt huis is vrijgekomen op de basis en dat we nu dus voor het eerst in 4 jaar een echt huis hebben om in te wonen, met slaapkamers, een lange gang om in te rennen en een keuken/ woonkamer. De kinderen zijn er verschrikkelijk blij mee en wij ook. Het geeft ons fysiek vooral ruimte en ook meer rust. Wel werd ons meegedeeld dat de ruimte waar we de school hielden,



en die deel uitmaakt van het huis, afgesloten wordt en omgebouwd tot gastenruimte. Over 2 maanden is er daarom geen schoolruimte meer omdat het nieuwe lokaal nog niet klaar is.

SCHOOLPERIKELEN

We zijn de afgelopen tijd op zoek geweest naar hoe en wat met de schoolgang van de kinderen. Doordat we hier geen juf hebben, moesten we voor Hadassa en Nynaeve, onze andere leerling van 5 jaar, op zoek naar een andere school.

Die hebben we gevonden, een katholieke school op een half uur rijden hier vandaan. Vandaag is de tweede schooldag dus we wachten nog af hoe het zal zijn.

Het andere jongetje van 3 is nu ook naar deze school, en de kinderen van de basisleiders zijn verhuisd naar Dakar. Dus bleef Ruben over, die ik in

het Nederlands les gaf. Totdat op een avond opeens twee gezinnetjes op onze stoep stonden die vroegen of hun zoontjes van 3 alsjeblieft bij ons op school mochten komen. Dat gaf opeens weer een onverwachte wending aan de schoolsituatie. Sinds deze week is de school weer open met twee nieuwe leerlingen. Tot en met december en dan...

We bidden of God ons leidt in het vinden van een juf en het afbouwen van de ruimte.



CHILDREN AT RISK SEMINAR...

Na 4 jaar is het dan bijna zover, de tijd is gekomen om een seminar te houden over kinderen in risico-situaties. De aanloop was moeilijk en vol tegenstand, maar het lijkt erop dat het nu eindelijk gaat gebeuren. In november komt er een klein team van de basis in Recife om deze training te geven voor lokale mensen die werken met o.a. straatkinderen. Op dit moment ben ik druk bezig om alle details te regelen zodat dit team op verschillende plaatsen de training kan geven.

GEBEDSPUNTEN

- Dank God voor de jongens die mee mochten doen aan het muziekkamp, en bid voor ze.
- Bid voor de voortgang van het schoolproject.
- Bid voor het children at risk seminar.
- Bid voor de gezondheid van Marcos en bescherming over ons en de kinderen.
- Bid voor vliegtickets.

ONS GEZIN

De roerige tijden die we beleven hebben ook zijn weerslag op ons gezin, en dan vooral op Marcos. Al een hele poos had hij af en toe last van pijn op zijn borst. Ook was hij al maanden moe en sliep hij ook al die tijd al slecht. De 3 weken die we met kerst in Nederland waren, hielpen echt om bij te slapen maar weer terug hier kwamen de slaapproblemen terug.

In ons nieuwe huis is er meer rust en stilte maar na de verhuizing was Marcos echt op. Marcos heeft onderzoeken laten doen in het ziekenhuis en de arts heeft geconstateerd dat Marcos zwaar overwerkt is en per direct moet stoppen. Dat is hier onmogelijk gezien de situatie, en per direct op verlof is ook onmogelijk. We hebben nu besloten dat we in januari op vervroegt en verlengt verlof gaan, eerst 4 maanden naar Brazilië en dan 3 maanden naar Nederland. We willen na een maand rust in Brazilië deze tijd ook besteden aan het zoeken van nieuwe sponsors in Brazilië en daarna ook in Nederland. We worden in de maanden mei, juni en juli 2017 dan ook graag uitgenodigd voor het houden van presentaties.

Voor deze reis hebben we nog wel vliegtickets nodig, die kosten ongeveer 4500 euro. Dat geld hebben we niet, we vragen hiervoor jullie hulp. Zouden jullie ons een extra gift willen geven voor de tickets? We hebben zelf al 1000 euro gespaard, als 100 mensen nu 35 euro willen geven, dan kunnen we de tickets kopen.

We willen jullie allemaal bedanken voor jullie gebed en steun.

Gods zegen voor jullie,

HARTELIJKE GROETEN, MARCOS, MARISKA, HADASSA & RUBEN

COLOFON

Contactgegevens

Marcos en Mariska Costa-Vos
JEM Sangalkam • B.P.5738
Dakar FANN • Senegal
Mobiël: 00221-780135871

Contactpersoon

Carien Boerman
Beethovenlaan 235
8031 CB • Zwolle
038-4224661
boermanteekens@gmail.com

Thuisfrontcommissie

Voorzitter
Vacature
Secretaresse
Carien Boerman
Penningmeester
Vacature
Lid
Marijke Vos
Lid
Aletta en Harmen Kampinga

Aftrekbare giften

INGnr. NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Paypall:
mariskavos77@hotmail.com

Email en website

mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenjij.nu
www.costahelpt.nl